

## NIEUWSBRIEF 23

september 2016

### Struikelstenen in de Javastraat

Op woensdag 26 oktober a.s. worden 33 struikelstenen onthuld op 10 adressen in de Javastraat. Alle stenen zijn voor de Joodse slachtoffers.



De nabestaanden komen vooraf bijeen in de Doopsgezinde kerk aan de Oranjestraat waar hen een lunch wordt aangeboden. Nadien is er de bijeenkomst voor genodigden in de raadszaal van het stadhuis.

### Bijzondere situatie Javastraat



Hiernaast ziet u de kadastrale kaart van de gemeente Assen, waarop in aparte blauwe lijnen het voormalige profiel van de Javastraat is ingetekend. De rode lijnen markeren de voorkant van de woningen die allemaal afgebroken zijn. In deze woningen zijn de bijbehorende huisnummers geplaatst. In de huidige trottoirs worden op 8 'adressen' de struikelstenen gelegd. De posities van deze stenen corresponderen met de voorkant van het toenmalige huis waaruit de slachtoffers zijn weggevoerd.

De overige 2 adressen zijn nog wel oorspronkelijke woningen. Zie verder de routekaart.



Oud



Nieuw

### De looproute op 26 oktober

De start is omstreeks 14.30 uur bij het stadhuis waar we gezamenlijk lopen naar het eerste adres, Javastraat nr. 1.

Vervolgens lopen we tot en met het adres bij nr. 4 aan de linkerzijde van het trottoir.

Vlak voor de inrit van de gemeentelijke parkeergarage steken we over naar de rechterzijde van de Javastraat. Hier worden bij de nrs. 5 t/m 10 de overige struikelstenen onthuld.

Voor de oriëntatie op de namen van de slachtoffers en op de voormalige huisnummers verwijst ik u naar onze website / Oorlogsslachtoffers / 26-10-2016.

De stenen zijn dus al gelegd en de onthulling zal plaatsvinden met medewerking van leerlingen van het Dr. Nassau College, afdeling Penta. Ter aanduiding van de plekken zal accordeonmuziek ten gehore worden gebracht. Bij elk adres zal een in memoriam uitgesproken worden. Bij het eerste adres wordt ook Kaddisj gezegd. Iedere geïnteresseerde kan meelopen op deze route. Rond circa 17.00 uur is de ceremonie beëindigd.

Routekaart Javastraat



Ⓟ = Parkeren, † = Doopsgezinde kerk, S = Stadhuis

### **Joodse begraafplaats**

Op 26 oktober is de Joodse begraafplaats van 9.00 – 18.00 uur te bezoeken.  
Adres: Oude Haarweg 394

### **Educatief project Oud en Nieuw**

Het project Educatief, waarvoor we een donatie van het VSBfonds hebben ontvangen, zal dit jaar administratief worden afgesloten. Dit deelproject heeft dan 5 jaar geduurd. Dat betekent echter niet dat er geen leerlingen meer van het Dr. Nassau College worden betrokken of de partners van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Drents Archief afscheid nemen. Zij (en wij) gaan gewoon op dezelfde voet door, mede doordat er bij de betreffende organisaties implementatie van het project heeft plaatsgevonden. Wel kan het andere consequenties hebben bijvoorbeeld m.b.t. de lunches voor de nabestaanden. We zullen hiervoor een beroep moeten doen op (nieuwe) sponsors.

We hebben onze doelstelling ruimschoots behaald, namelijk vele jonge mensen op diverse manieren betrekken bij het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen hiervan voor de Asser Joodse slachtoffers en verzetsmensen..

Nieuw is dat er ook samengewerkt gaat worden met het Vincent van Gogh College.

### **Rabobank Clubkas Campagne**

Wij doen mee aan de Clubkas Campagne van Rabobank Assen en Noord-Drenthe in de hoop en verwachting extra geld op te halen voor het bekostigen van struikelstenen. Met de legging in oktober hebben we ruim 200 stenen gelegd, waarmee we over de helft van het totaal aantal stenen komen. Om alle stenen te kunnen betalen zijn we nog op zoek naar extra financiën. Een struikelsteen kost € 120,-

Stichting Struikelstenen Assen heeft de ANBI-status.



### **Planning 2017**

We streven ernaar ook in 2017 weer een steenlegging te organiseren, nu in de Kanaal- en Vaartbuurt, met o.a. Alteveerstraat, De Vaart en Het Kanaal.

### **Nieuwe website**

We hebben woord gehouden, de vernieuwde website was in juli 'in de lucht' Hij is naar ons idee gebruikersvriendelijker geworden. U mag commentaar geven.

### **Ramen synagoge naar Yad Vashem Jeruzalem**

De glas-in-loodramen, ontworpen voor de synagoge in Assen, zijn begin augustus overgeplaatst naar het Holocaust Herinneringscentrum Yad Vashem in Jeruzalem. Deze ramen zijn ontworpen door de Joodse architect Abraham van Oosten.

In de gevels van de synagoge waren 6 glas-in-loodramen opgenomen. Van deze ramen is helaas een aantal gesneuveld, o.a. door transport en restauratie.

Twee hiervan gaan naar Yad Vashem.

Abraham van Oosten (25-04-1897 / 02-02-1937) was geruime tijd werkzaam in Assen en is hier op 39 jarige leeftijd overleden. Hij ligt begraven op de Joodse begraafplaats in Assen.



Zijn enige overlevende dochter Gonny is na de oorlog naar Israël geëmigreerd en heeft daar haar bestaan opgebouwd. Voor haar moeder, broer en zus hebben we drie struikelstenen gelegd voor het huis waar ze het laatst gewoond hebben: Kloosterstraat 5.



Midden jaren zeventig heeft het toenmalige bestuur van de Joodse Gemeente Assen de ramen geschonken aan Gonny en zij heeft deze geplaatst in het verenigingsgebouw annex eetzaal van haar kibboets Beit Keshet in Noord-Israël.

Daar heeft ze tot haar dood gewoond en de ramen hebben daar zeker 40 jaar kunnen schitteren. Ze kon er iedere dag naar kijken en van genieten.

Gonny van Oosten (Hebreeuwse naam Tamar Ben-Gera) is vorig jaar maart overleden. Haar kinderen hebben zich ingespannen een passende en duurzame plek te vinden voor deze uniek ramen. Dat is dus gelukt!





Medewerkers van Yad Vashem gaan de ramen in het Holocaust Herinneringscentrum plaatsen en zullen o.a. op hun website aandacht besteden aan de geschiedenis van de synagoge en aan het werk van Abraham van Oosten in Assen.

Namens het bestuur  
Marjory Visser-Honijk, voorzitter

